

HJEMMEVÆRNET

Marinehjemmeværnet

[HJK](#) > [Marinehjemmeværnet](#) > [Nyheder](#) > Assistance til Havhingsten

Assisterede 'Havhingsten' sikkert i havn

Af Ninna Falck og Jens Høj Justesen , 01 AUG 13

Marinehjemmeværnet hjalp i tirsdags vikingskibet 'Havhingsten af Glendalough' fra Vikingskibsmuseet i Roskilde sikkert i havn i Korsør. Det blev en flot dag.



Havhingsten af Glendalough er en tro kopi af et næsten 1000 år gammelt irsk krigsskib, som endte sine dage i Roskilde Fjord.

Vikingskibet, Havhingsten, har sammen med to andre museumsskibe været på togt til flere danske havne i løbet af sommeren. Tirsdag var turen nået til Korsør.

Marinehjemmeværnet havde sat to fartøjer til at eskortere det flotte vikingskib sikkert i havn, nemlig MHV 813 BAUNEN fra Flotille 255 Korsør og MHV 805 GEMINI fra Flotille 242 Østfyn.

Klokken 17.00 afgik GEMINI fra Slipshavn i dejligt sommervejr, frisk vind og noget sø og sejlede direkte over mod Korsør for at mødes med Havhingsten nord for Storebæltsbroen.

Et flot skib at møde til søs

- Da vi mødtes med Havhingsten ude i Storebælt, lagde vi os lige agten for dem og fulgte med ind mod Korsør havn. Vikingskibet så superflot ud i den krappe sø, og det bjærgede sig rigtigt fint, fortæller oversergent og rekrutteringsofficer fra Flotille 242, Jens Høj Justesen.

I Storebælt ud for Korsør mødtes Havhingsten nu også af BAUNEN, som lagde sig forrest i konvojen, inden skibene fortsatte ind i havnen.

Bygget til vikinger, krig og det irske hav

Læs mere om Havhingsten i Marinehjemmeværnets medlemsmagasin, Martha.
- Klik [her](#)



Festlig ankomst til Korsør med vandkaskader fra MHV-fartøjerne.

- På vej ind mod havnen kom BAUNEN sejlen for fuld fart, og flot så det ud, da det grå Marinehjemmeværnsfartøj passerede Havhingsten. Et møde til søs mellem fortid og nutid, siger Jens Høj Justesen.

Festlig ankomst

Ud over eskorteringsopgaven, skulle Marinehjemmeværnet også sikre, at andre sejlen ikke kom for tæt på det store vikingskib, som jo ikke manøvrerer så hurtigt. Den opgave blev løst fra gummibådene fra de to fartøjer.

Netop i havnen, hvor pladsen er mere trang, var det vigtigt med de to afvisergummibåde, som sikrede god passage ind til kajen. Og under vandkaskader fra de to marinehjemmeværnsfartøjer blev Havhingsten ledt helt ind til Korsør Slot, hvor en større menneskemængde stod klar til at give dem en festlig ankomst.

Herunder:

Nutid møder fortid: Et gråt MHV-fartøj bygget i stål og et irsk vikingskib bygget i træ efter tusind år gamle håndværksmetoder - side om side i Storebælt.



