

# Velkommen til **Julekoncert** med **Hjemmeværnets Musikkorps Nordjylland**



Foto: Ulla Sørensen-Mølgaard. Fra Sct. Catharinæ Kirke 2014

## **PROGRAM OG SANGTEKSTER**

Orkestret præsenterer et bredt sortiment af deres repertoire krydret med forskellig julemusik.

Og ikke mindst, nogle af julens kendte salmer som fælles sang.

---

# Koncertprogram

## Hjemmeværnets musikkorps, Nordjylland:

- Passtime with Good Compagny, arr. Mogens Andresen
- Velkomst v/ kaptajn Glenn Guldhammer
- Christmas Piece, Goff Richards
- Julefantasi, arr. E. Hammerbak
- Fælles julesalme: Blomstre som en rosegård
  
- Mary´s Boy Child, arr. Jan van Kraeydonck
- The Snowmann, Howard Blake, arr. Howard Blake
- Fælles julesalme: Forunderligt at sige
  
- Londonderry Air, arr. Derek Ashmore
- Colors of the Wind, Alan Menken, arr. Philip Sparke
- Søren Banjomus, Otto Brandenburg, arr. Holger Beck
- Fælles julesalme: Dejlig er jorden
  
- The Call of the Brave, Jakob V. Larsen

*Tak for i aften, glædelig jul*

# Blomstre som en rosen­gård

*Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1837*

*Melodi: J. P. E. Hartmann, 1861*



Ære med vor høje drot,  
med hans Ånd tillige!  
Sammen de gør alting godt  
i vort himmerige,  
døve, selv på gravsens bred,  
øren får at høre med,  
stummes læber sjunge.

Blomstre som en rosen­gård  
skal de øde vange,  
blomstre i et gyldenår  
under fuglesange,  
mødes skal i stråledans  
Libanons og Karmels glans,  
Sarons yndigheder.

Højt bebude gyldenår  
glade nytårssange:  
Blomstre som en rosen­gård  
skal de øde vange,  
mødes skal i stråledans  
Libanons og Karmels glans,  
Sarons yndigheder!

Ryste mer ej noget knæ,  
ingens hænder synke,  
skyde hvert udgået træ,  
glatte sig hver rynke,  
rejse sig det faldne mod,  
rinde let uroligt blod,  
frygt og sorg forsvinde!

Herren kommer, Gud med os,  
troen på ham bier,  
byde skal han fjenden trods,  
som sit folks befrier;  
alt betales på ét bræt:  
fjenden sker sin fulde ret,  
folket dobbelt nåde.



## Forunderligt at sige

Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1837

Melodi: Carl Nielsen, 1919

Forunderligt at sige  
og sært at tænke på,  
at kongen til Guds rige  
i stalden fødes må,  
at himlens lys og ære,  
det levende Guds ord,  
skal husvild blandt os være,  
som armods søn på jord!

Nej, kom, jeg vil oplukke  
mit hjerte, sjæl og sind,  
ja bede, synge, sukke:  
Kom, Jesus, kom herind!  
Det er ej fremmed bolig,  
du den har dyre købt!  
Her skal du hvile rolig  
i kærligheden svøbt.

Selv spurven har sin rede,  
kan bygge dér og bo,  
en svale ej tør lede  
om nattely og ro.  
De vilde dyr i hule  
har hver sin egen vrå, -  
skal sig min frelser skjule  
i fremmed stald på strå?



## Dejlig er jorden

Komponist: Schlesisk melodi

Tekst: B.S. Ingemann, 1850

Dejlig er jorden,  
prægtig er Guds himmel,  
skøn er sjælenes pilgrimsgang!  
Gennem de fagre  
riger på jorden  
gå vi til paradys med sang!

Englene sang den  
først for markens hyrder,  
skønt fra sjæl til sjæl det lød:  
Fred over jorden!  
Menneske, fryd dig,  
os er i dag en frelser fød!

Tider skal komme,  
tider skal henrulle,  
slægt skal følge slægters gang;  
aldrig forstummer  
tonen fra himlen  
i sjælens glade pilgrimssang.

