

HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet

[HJK](#) > [Marinehjemmeværnet](#) > [Nyheder](#) > Strahlsund 2013

Endnu et vellykket besøg

Af Leif Bruun , 11 JUN 13

Venskabsbåndene mellem det danske marinehjemmeværn og den tyske by Strahlsund er endnu en gang blevet styrket.



Marinehjemmeværnet viste sine færdigheder for det store publikum.

Det skete, da hjemmeværnsfartøjerne MHV 811 APOLLO fra Frederikshavn og MHV 851 SABOTØREN fra Djursland i dagene fra 6. – 9. juni var på besøg i den nordtyske Østersø-havn.

Her fik de to danske besætninger, der talte 19 mænd og tre kvinder, en fyrstelig modtagelse og blev alle steder mødt med stor venlighed og interesse.

20. gang med Tages der Seeschiffahrt

I Strahlsund er der tradition for, at man i den 2. weekend i juni markerer byens stolte søfarts-traditioner med en stor havnefest. Den bærer navnet "Tages der Seeschiffahrt" og i år var det 20. gang, at det danske Marinehjemmeværn var inviteret med til festen.

Turen til Strahlsund blev tilbagelagt på et halvt døgn tid og med dygtige folk på alle poster - og med sol fra en skyfri himmel - fik rejsen et meget fint forløb.

På kajen tog en forbindelsesofficer fra den tyske marine samt repræsentanter fra søfartssammenslutningen Nautischer Verein Strahlsund og byens rådhus imod. Fra dansk side var det styrkechef, Bjarne Toft Madsen, og fartøjsførerne, Allan Schmidt og Leif Jensen, der takkede for invitationen og velkomsten.

Senere på dagen fik hele besætningen en guidet tur gennem den gamle Hansestad, og om aftenen var alle inviteret til en såkaldt "Nautischer Abend" på byens bedste hotel. Her fik styrkechef, Bjarne Toft Madsen, igen lejlighed til at kvittere for gæstfriheden og minde om den venskabspagt, som fhv. kommandørkaptajn Kurt Verner i 2000 indgik med de tyske værter. Det er nemlig en pagt, som begge parter tager meget højtidelig, og som indtil nu også har ført til mange tyske genvisitter i Danmark.

Åbent skib og redningsdemonstration

Næste dag blev der arrangeret "Åbent Skib" ombord i de danske marinehjemmeværnsfartøjer, hvilket rigtig mange benyttede sig af. Ind imellem blev der også tid til at tage del i en redningsøvelse, hvor en håndfuld figuranter hurtigt og effektivt blev hentet op af havnebassinet med bl.a. SABOTØREN's gummibåd.

I det hele taget blev der under opholdet trænet i mange forskellige sømands-discipliner, og under skibsrejsen fik de vagtfri besætninger eksempelvis genopfrisket brugen af skibets hjertestarter, ligesom også brandslangerne kom i brug.

Alt i alt blev besøget en solid succes og det var med masser af gode indtryk i bagagen, at mandskaberne søndag morgen indledte tilbageturen, alt imens deres værter fra kajen ønskede god rejse og sagde:
- Vi ses igen til næste år!

Herunder:

Åbent skib: APOLLO og SABOTØREN side om side med en masse nysgerrige gæster.

