



HISTORISK UDVALG

HÆRHJEMMEVÆRNSDISTIKT FYN



Højstrup, den 6. JUL 2020

Skydebanen på Strynø

HISU fik en opgave, fra LRGNV, at finde ud af om der har været en skydebane på Strynø og hvor den evt. lå.

En søgning i vores arkiv, over skydebaner på FYN, lå der ikke noget om, Lejekontrakt, Inspektionen af banen, Instruks for banens brug.

Så jeg trak på MJ Michael Skou-Hansen HVK LLD

Strynø 200 meter skydebane er som du angiver en ældre skytteforeningsbane, placeret midt mellem Brovejen og den øst-vestlige vej en kilometer nord herfor.

Man skød fra vest ind over et vådområde. Dækningen med skiveopstilling var placeret i forkant af diget ud til strandkanten (kan ses på Google Earth).

Hjemmeværnsskolekompagni 4228 havde en halvdeling på Strynø, oprettet efter 1949. Der har aldrig været flere medlemmer end omkring 15.

Hjemmeværnet overtog skydebanen i 1950.

Distriktet har registreret 12 skytter på banen i 1955. Banen er stadig i brug i 1975.

Lokalarkiv Strynø er der følgende:

Skydebane --- sådan en har der også været på Strynø. Den lå – mod øst – på strækningen fra Brovejen og til Korsvejen. Resterne af den støbte dækning ligger der stadig.



Skydebanen blev oprindeligt anlagt af Strynø Skytteforening og blev benyttet af foreningen i mange år. Ved Danmarks befrielse i 1945 tog frihedskæmpere initiativ til oprettelse af Hjemmeværnet. Hjemmeværnet skulle i påkommende situationer kæmpe imod eventuelle fremmede invaderende magter. Mottoet i Hjemmeværnet var – "Aldrig mere en 9. april." Der blev også oprettet et Hjemmeværnsskolekompagni på Strynø, og kompagniet overtog skydebanen. Kompagniet bestod af 12 – 15 mand. De blev udstyret med uniformer, udrustning og våben – geværer – og ammunition. Kompagniets medlemmer havde for længst aftjent deres værnepligt. De skulle derfor genoptrænes. De skulle lære at gebærde sig i en eventuel krigssituation. Det der stod først for i en sådan situation, var at kunne betjene et gevær, dvs. skyde og ramme. Det skulle trænes! Det skete på skydebanen ved Strynø's østre strand, hvor man i dag kan se resterne af dækningen. Der blev placeret et par mand i dækningen, som betjente et hejseværk, hvor de kunne trække skydeskiven op og skytten på banen skulle så ramme ski-



ven, efterfølgende blev skuddet markeret på skiven. Skytten kunne derefter, hvis det var nødvendigt rette på skydestilling med henblik på næste skud.

Der blev skudt udover vandet, derfor var den mast – den var placeret på Jostebanken - med flag der blev hejst, hver gang der var skydning. Foruden flaget var der også placeret en mand, der holdt udkig og advarede skytterne mod eventuelle fartøjer ud for skydebanen. De enkelte kompagnimedlemmer opbevarede våben og ammunition i hjemmet. Der var ikke krav om våbenskab. Våbnet blev hos mange stillet i klædeskabet. Så var det af vejen.



Her tror jeg den lå



Skydebaners benyttelse 1955 - 56

	Antal skyttet	Antal skydedage		Udgift til transport i kroner
		Hverdage	helligdage	
Strynø	12	4	6	0

Udendørs skydebanes benyttelse 1975 og 1998

	max afstand	Skydedage 1975 i alt
Strynø	200	Ikke registreret-

Lidt om gruppen på Strynø.

Gruppen på Strynø indgik i HJVK 4228 område og blev ikke "glemt" med øvelser. I 1956 blev Strynø forsvaret med landgang med personel fra hjvk 4228.

Forstærkningen af forsvaret var taget til Strynø med færgen. Angriberne fra HJVK 4229 blev sejlet fra Ristinge med en fiskerkutter med et antal Joller på slæb. Derved skabtes mulighed for landgang flere steder p øen.

Imidlertid blæste de en rigtig grim kulingop, og alle kammeraterne fra 4229 var mere eller mindre gen-nemblødte. Selv F.A. Olsens store cigarer var blever våde. Da øvelsen var slut, samledes man tilk kaffe og øvelsesgennemgang på Afholdshotellet. Men nu havde forsvarerne fra 4228 deres vandgang til gode. Blæsten havde ganske vist lagt sig, men til gengæld var der blevet meget lavvandet.

Man skulle afskibes fra en privat bro på nordsiden af øen i joller, der skulle slæbes til Rudkøbin af en motorbåd. På grund af lacvandet kunne denne ikke gå ind til broen.- Når motorbåden sejlede forbi, skulle mandskabet i jollerne kaste en trose ove, og det lykkedes først efter talrige forsøg. DEønningerne var ret store, så det var nogle klamme "hjemmeværnere", der steg i land i Rudkøbing den morgenstind. Men åndede lettet op, da der var fast grund under føderne. Men geværene, som havde ligget i bunden af jollerne, så ikke så godt ud på grund af saltvandet.

HISU FYN

Steen Riber Schultz



HÆRHEMMEVÆRNET