

Weekendsejlad med besætning 1.

Første weekend i april havde vi i besætningen talt om en tur til Smålandsfarvandet, vi startede ud fredag aften og aftalte nu måtte vi se hvor meget vi kunne nå.

Fredag sejlede vi til Søby for at have et godt udgangspunkt til om lørdagen, vi kom dertil i behagelig tid og hyggede med natbusser.

Lørdag afgang vi kl. 8 mod Svendborg og dæksbesætningen lærte om brandslukning og vores udstyr, vi fandt et godt sted og fik gummibåden i vandet for at vedligeholde træningen. Jeg øvede indstilling af SINE radio både den fastmonterede og bærbare, jeg vil bare være rutineret i det til kommende øvelser, dejligt med en fartøjsfører der gav ro til dette. Vi besluttede at Karrebæksminde blev dagens mål, det passede med tid til at nå tilbage til Svendborg for natten.



Med Karrebæksminde forude gjorde vi klar til havnemanøvre, ankommet til havnen blev vi dog klar over at vi var kommet ind i en meget kraftig strøm fra Næstved fjord og gik ud igen og fandt en god ankerplads. Jeg nåede at få et par billeder af den karakteristiske bro med den store vægklods, så var det dokumenteret.

På turen mod Svendborg var der en del mere trafik på Storebælt end på udturen og nok at holde øje med. Et skib der lå ved Kalundborg talte vi om, er det ankret eller gør det fart. Det var ikke muligt at se i kikkert, jeg fotograferede det og på billedet kan man se ankerkæden, afstand 8 sømil, ja et kamera med god zoom kan man nok have nytte af.

Lørdag aften i Svendborg og god appetit efter en dag på havet spiste vi en dejlig mad lavet af vores fund af en hovmester, stor tak til ham. Det var en flot aften i den altid spændende havn og vi nød udsigten. ARIES fra Vordingborg sejlede SURVEX og var

også gået til Svendborg, det gav anledning til vi fik et hyggeligt besøg af vores tidligere besætningsmedlem Kirit.

Søndag og nu kurs mod Aabenraa, igen kom der vand på brandslangerne og skibet og vores nye gaster blev godt våde. Vi havde en god sejlads, ankrede i Varnæs vig og holdt frokost, gjorde grundigt rent og afleverede skibet i Aabenraa kl. 15

Tekst og billeder : Henning Petersen