

HJEMMEVÆRNET

Marinehjemmeværnet

[HJK](#) > [Marinehjemmeværnet](#) > [Nyheder](#) > Sommerkursus 2005

En aktiv og lærerig "sommerferie" på Slipshavn...

[MHD 2] Henrik Engel Elborough/PL, IOF/MHD 2 , 18 JUL 05

Sommerkursus 2005 med spændende kurser for både "sejlende" og "land-folk"...



En uge 28 med højt og flot sommervejr var vi omkring 150 hjemmeværnsfolk – "grønne", "flyverblå" og især "marineblå" - samlet på Marinestation Slipshavn til uddannelsesuge.

Ugen afholdes ikke i "skoleregi", men arrangeres af de to marinehjemmeværnsdistrikter – i år af MHD-2.

Her har vi ægtefæller, kærestes, børn m.v. med, sådan at vi kan vise familien, hvad det er vi foretager os, når vi er hjemmefra.

- Men det hele skal jo ikke være sommerhygge, og i løbet af ugen blev afholdt en stribe forskellige kurser, lige fra dækskast-, bådsmands-, hovmester-, forplejningshjælper- og ledelse i praksis til førstehjælp med mærkeprøve til bronze-sølv- og guldmærke - en spændende uge, hvor der blev lært en masse, samtidig med at der var mulighed for at være sammen med familie og "kolleger"...

Desværre var nogle af kurserne planlagt til, at vare så længe om aftenen, at det for kursisterne på disse kurser var vanskeligt, at finde tid til det sociale og kammeratlige samvær, men det kan der vel justeres på til uddannelsesugen 2006...

"Camping Slipshavn"

For at der kan være sengepladser nok til alle, skal de civile overnatte i eget telt eller campingvogn, hvorfor marinestationen bliver omdannet til en campingplads i denne uge – en hyggelig og spændende måde, at være sammen på.

Familien med på kursus

Da mor og/eller far deltager på kurserne, skal der jo laves noget for børnene imedens, hvorfor et stort "civiltelt" var opstillet på området, som "de civile" kunne bruge som base for aktiviteterne.

For de lidt større børn var der i løbet af ugen sejlerkursus, hvor de fik de grundlæggende færdigheder for at kunne sejle jolle.

Tur til Egeskov Slot

En af dagene var der udflugt til Egeskov Slot, en tur, som "de militære" kursister nok misundte deres "civile vedhæng"...

En dag med varmt vejr, hvor alle børnene kunne "afreagere" på de mange legepladser og museer.

Der var udstillet alt lige fra knallerter og motorcykler til Draken-jagerfly og luftballon. Også grev Dracula kunne man hilse på i hans krypt på Egeskov...!!!

Orlogsgudstjeneste i Hangaren

Søndag samledes vi alle i hangaren, hvor orlogspræsten fra Holmens Kirke i København forrettede gudstjeneste – et nyt og højtideligt tiltag på uddannelsesugen.

Civilister om bord...

I løbet af ugen var der mulighed for en sejltur med marinehjemmeværnets 800-klasse skibe og gummibådene, hvor der for alvor var mulighed for at få havluft i håret.

Næste år

Uddannelsesugen har eksisteret i efterhånden mange år, og chefen for MHD-2, Orlogskaptajn Jørgen Fink udtalte i sin

tale, at "man har i arbejdsgruppen for sommerkurset besluttet, at fortsætte med denne form for kursus."

Så der vil også være mulighed for denne form for "ferie" i 2006, hvor kursus-udbudet forhåbentlig også vil være udvidet i forhold til i år.

Overvej, om det ikke kunne være en spændende og aktiv måde for dig og din familie, at bruge en sommerferie-uge...

Ses vi næste sommer?